

Motivatie toekennen Zilveren Wiel Henk van der Gouw

Van der Gouw is in 1995 begonnen als jurylid in toen het district Drenthe. Ontevredenheid over jurering en de oproep voor juryleden brachten hem er toe zich aan te melden. "Met alleen praten kom je er niet," zo merkte hij op. "Als je wat wilt veranderen, dan moet jezelf ook je nek durven uit te steken!"

Henk heeft een doortastende wijze van optreden. Dat weet hij op een respectvolle wijze over te brengen naar renners, coaches en begeleiders. Daardoor is er veel waardering voor zijn werk.

Veelvuldig werd hij ingezet als aankomstrechtter, maar bovenal werd hij ingezet als tijdschrijver. "Mr. Seiko himself", zo werd gekscherende opgemerkt, droeg zorg dat tot op duizendsten van seconden de juiste winnaar op het podium werd gehuldigd. Ook aan de European Junior Cycling Tour in Assen verleende hij met ontzettend veel plezier zijn medewerking. De district kampioenschappen tijdrijden in noord zijn moeilijk voor te stellen zonder hem. Maar ook op ander plaatsen binnen en buiten ons district zal Mr. Seiko gemist worden. Voor de security had hij altijd een eigen reserve Seiko klok mee lopen, want mocht er iets verkeerd gaan, dan..... .

Het besluit van Henk om nu te stoppen maakt dat hij niet, zoals hij dat graag had willen volbrengen, een zilveren jubileum kan vieren. "Ik wil niemand tot last zijn vanuit mijn beperking en daarom maak ik nu toch deze keuze", zo was het weerwoord toen hem gevraagd werd om nog even door te gaan.

Henk van der Gouw staat bekend als een no nonsens man. "Recht is recht en krom is krom". De uitkomst stond niet altijd iedereen aan, maar met de argumenten van zijn motivatie sneed hij hout en oogstte hij waardering. Het is mede dankzij zijn opstelling dat wieler koersen een reglementair goede uitslag kregen. Alhoewel trotst lid van WV de Peddelaars, was hij de laatste die zijn clubgenoten het voordeel van de twijfel gaf. In zijn doen en laten was hij steeds objectief.

Henk van de Gouw was, met respect, een jurylid van de oude stempel. Die raak je niet graag kwijt. Jarenlang beheerde hij binnen het jurykorps de "Lief-en-Leed pot" om aandacht te schenken aan diegene die een hart onder de riem nodig had. Hij was eveneens de notulist bij de jury applicatie bijeenkomsten binnen het district Noord.

De jeugd krijgt met het vertrek van Henk kansen om de open vallende plaats in te nemen. Het zal echter een hele kunst worden om deze aan het jurykorps toegewijde man te vergeten.